

# ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ

Ιούλιος - Δεκέμβριος 2022

28

τεύχος



## Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ

## Συνάντηση

Με τον Χριστό αλλά και με τους συνανθρώπους μας



Το Ενοριακό Ψηφιακό μας Περιοδικό

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:

**Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Βύρωνος**

Κορυτσάς 1 & Κωνσταντιλιέρη, 162 31 Βύρωνας, Τηλ. 210 7660 859

www.agiatriadavyrona.gr, e-mail: agia\_triada@hotmail.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:

Αιδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος Στέφανος Κωστόπουλος

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ἡ Εύλαλη σιωπή της Παναγίας.....	3
Πότε η υπομονή είναι τέλεια; – Οσίου Θεοφάνους.....	8

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ

**ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ - 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  
ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ**



**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ**

**ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022**

**5.30μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός μετά Αρτοκλασίας**

**ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022**

**7.15π.μ. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία**

**5.30μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση  
στους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανού**

**\*Κατά τις ημέρες των Λατρευτικών Συνάξεων  
θα τεθεί σε προσκύνηση  
ΙΕΡΟ ΛΕΙΨΑΝΟ  
των Αγίων θαυματουργών Αναργύρων  
Κοσμά και Δαμιανού.**

## Η ΕΥΛΑΛΗ ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.



«Ρητορέουσα ου σθένει γλῶσσα Δέσποινα ὑμνολογεῖσαι σε..»  
αυτές τις μέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η Εκκλησία έχει αφιερώσει μία ξεχωριστή υμνολογία για το πρόσωπο εκείνο που υπήρξε πολύτιμο σκεύος εκλογής για την ενσάρκωση του Θεού Λόγου, την Βασίλισσα του κόσμου και των καρδιών μας, την Παναγία.( Στην ακολουθία των Χαιρετισμών και του Ακαθίστου ὕμνου, ο ιερός υμνογράφος δεν κοσμίζει απλώς την Παναγία με γλαφυρά επίθετα ,αλλά δογματίζει παράλληλα ,καθώς αποδίδει όλο το ασύλληπτο μυστήριο της σύλληψης του Ιησού και το

μεγαλείο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου) Όλο το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου ενσαρκώθηκε χάρη στην ανενδοίαστη προσφορά της Παναγίας, που γι' αυτό το λόγο κατέχει στην Εκκλησιαστική λατρεία τα δευτερεία της Αγίας Τριάδος. Αν προσπαθήσει κανείς να μεταφερθεί νοητά στη στιγμή που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ανακοινώνει στην Παναγία ότι θα γίνει μητέρα του Αχώρητου, δε νιώθει απλά δέος αλλά εστιάζει και στο ήθος της Παναγίας. Η μικρή κόρη ,καθαρή στο σώμα και στο νου, μεγαλώμενη από μικρή στο άδυτο του ναού στο οποίο η παράδοση μας λέει ότι τρεφόταν με ουράνια τροφή, δέχεται ανεπιφύλακτα την είδηση και από τη στιγμή αυτή αρχίζει υπομονετικά την αποστολή της και την πορεία της μέχρι την κοίμησή της. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν μας διδάσκει τη χρυσή αξία της υπομονής όσο η Παναγία. Ξαφνικά βρέθηκε να κυοφορεί, δεν ήξερε τι να απολογηθεί, σίγουρα θα αισθάνθηκε αμήχανα στην παρουσία του Ιωσήφ, βρέθηκε κυνηγημένη μέχρι να κρατήσει στην αγκαλιά της το Θείο βρέφος. Ήξερε όμως να περιμένει, να μη διαμαρτύρεται ,να αφήσει τον Θεό να δώσει την απάντηση του. Πόσο μεγαλείο ψυχής και πόση δύναμη! Πουθενά δεν την ακούμε να αντιδρά, να ξεσπά, να γογγύζει, ακριβώς γιατί η υπομονή της στηρίζεται στη ακλόνητη πίστη. Χάρη σ'αυτή παρακολουθεί διακριτικά την πορεία του Υιού της, αν και ξέρει ότι θα έρθει η στιγμή που την καρδιά της θα την διαπεράσει ρομφαία του σπαραγμού, όπως προφητικά είχε ειπωθεί. Στην ταινία του Μελ

Γκίπσον «Τα Πάθη του Χριστού» σε μία κορυφαία σκηνή ο Ιησούς ξαφνικά υψώνει το βλέμμα στην οροφή της αίθουσας που τον βασανίζουν, γιατί αυτή τη στιγμή επικοινωνεί νοητά με τη μητέρα του. Εκείνη πάλι ακουμπά την καρδιά της στο δάπεδο στο σημείο ακριβώς που βρίσκεται ο Υιός της. Κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει τον άλλον για την ώρα ,παρά μόνο και πάλι με την υπομονή και την προσμονή της στιγμής της Ανάστασης. Αλλά και στην μαρτυρική πορεία στο Γολγοθά, και κάτω από το Σταυρό η Παναγία δεν καταριέται, δε γογγύζει και εξακολουθεί να προσμένει. Ο Θεός δε διευκόλυνε το δρόμο και τη ζωή της Παναγίας. Της έστειλε μία είδηση και την άφησε να περιμένει και να υπομένει. Και εκείνη όμως δε ζητούσε αποδείξεις της βοήθειας του και της παρουσίας του. Τον είχε μέσα της με την ακλόνητη πίστη της, γ'αυτό και της αποκαλύφθηκε. Γιατί ο Θεός δεν ανακαλύπτεται με απαιτήσεις και συμβιβασμούς ,αποκαλύπτεται ξαφνικά και μυστηριακά στον καθένα που ξέρει να περιμένει και να υποτάσσεται τυφλά στο Θέλημα του. Στις δύσκολες μέρες που όλοι βιώνουμε ,η ζωή και η στάση της Παναγίας ας γίνει καταφυγή και βίωμα ,αφορμή για ανασυγκρότηση και αυτοκριτική, ελπίδα και προσμονή της κατάλληλης στιγμής που ο Θεός θα μιλήσει για μας. Εμείς με χαρμολύπη ας βιώσουμε την πορεία προς τον Γολγοθά, εστιάζοντας όχι στις δυσκολίες αλλά στη θετική αντιμετώπισή τους. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς θλίψεις, δεν υπάρχει ζωή χωρίς χαρά και Ανάσταση. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε

## ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

---

,είναι μάταιη η πίστη μας ,όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Αν αντιληφθούμε τι σημαίνει νίκη του Θανάτου, τότε όλα θα πρέπει να ωχριούν και μόνο η υπομονή και η ελπιδοφόρα προσμονή θα πρέπει να μας κυριεύσουν,όπως σοφά μας διδάσκει η πιο μεγαλειώδης και η πιο ταπεινή Βασίλισσα, η Παναγία μας!



ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ  
ΔΑΝΙΑ



ΦΟΝΕΙΣ  
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 2022



### Πότε η υπομονή είναι τέλεια (Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)



Η υπομονή σας πρέπει να είναι τέλεια και να κρατήσει ως το τέλος. Και τότε είναι τέλεια η υπομονή;

Όταν σηκώνει κανείς τις δοκιμασίες όχι μόνο καρτερικά, αγόγγυστα, αλλά και με χαρά, ευγνωμονώντας το Θεό για ό,τι παραχωρεί, όσο βαρύ κι αν είναι, όπως θα Τον ευγνωμονούσε για μια μεγάλη ευεργεσία. Πιστέψτε ακράδαντα -γιατί αυτή είναι η αλήθεια- πως, υπομένοντας την άδικη κατηγορία, αξιώνεστε να συμπεριληφθείτε στη χορεία των μαρτύρων. Δεν πρέπει να χαίρεστε γι' αυτό; Απεναντίας, αφήνοντας την καρδιά σας να κυριεύεται από τη λύπη και το παράπονο, εκμηδενίζετε την άξια και την ωφέλεια του θείου δώρου...

Όλοι οι άνθρωποι θα κριθούν από τον Κύριο στη δευτέρα παρουσία Του. Οι δίκαιοι, όμως, θα παρασταθούν στο θεϊκό Κριτήριο με αγαλλίαση ανέκφραστη, καθώς θα οδηγηθούν στην αγκαλιά του Θεού και στην αιώνια χαρά. «Είσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου» (Ματθ. 25:21), θ' ακούσει τότε κάθε γνήσιος δούλος του Χριστού, όποιος δηλαδή έχει πίστη ορθή και ζωή θεάρεστη. Πίστη και ζωή, βλέπετε, είναι οι δύο απαραίτητες προϋποθέσεις της σωτηρίας. Όπως είπε ο

ίδιος ο Ιησούς, «ου πας ο λέγων μοι, Κύριε, Κύριε, εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλ' ο ποιών το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανοίς» (Ματθ. 7:21).

«Υπομονής έχετε χρείαν» (Εβρ. 10:36). Η σοφή συμβουλή δεν είναι δική μου, αλλά του αποστόλου Παύλου. Να υπομείνετε, λοιπόν. Με την υπομονή κερδίζεται η σωτηρία της ψυχής, ή μάλλον αγοράζεται σαν ακριβό εμπόρευμα.

Υπομονή! Υπομονή και γενναιοψυχία! Πιστέψτε πως όλα από το Θεό προέρχονται και όλα για το καλό σας παραχωρούνται, έστω κι αν δεν μπορείτε να το δείτε καθαρά. Άλλωστε, η πίστη χρειάζεται σ' εκείνα που δεν βλέπουμε και δεν καταλαβαίνουμε. Τα ορατά και κατανοητά δεν απαιτούν πίστη. Γι' αυτό λέει ο απόστολος: «Έστι πίστις... πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων» (Εβρ, 11:1).

Ο Κύριος ας σας ελεήσει και ας σας ανακουφίσει, όπως Εκείνος ξέρει, με τις πρεσβείες της πολυεύσπλαχνης Παναγίας Μητέρας Του και του ακοίμητου φύλακα αγγέλου σας. Να σκέφτεστε όσους υποφέρουν, όσους καταδιώκονται, όσους βασανίζονται, όσους καταπιέζονται... και να παίρνετε κουράγιο από την υπομονή τους.

Η υπέρβαση της δυσκολίας τί σημαίνει; Ότι υπομένετε. Υπομένοντας, φυσικά, πονάτε. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς.

Είστε, είναι αλήθεια, πολύ ευαίσθητη και πληγώνεστε βαθιά από την τραγική κατάσταση που αντιμετωπίζετε. Βέβαια, για την ψυχοσύνθεσή σας δεν έχετε καμιά ευθύνη. Ευθύνη, όμως, έχετε για την πιθανή υποταγή σας σε εμπαθή αισθήματα. Αν οργίζεστε, μαλώνετε, κατηγορείτε, βαρυγγωμάτε, τότε αμαρτάνετε ενώπιον του Θεού. Αν μονάχα πονάτε, αλλά υπομένετε δίχως γογγυσμό, δεν αμαρτάνετε.

Πάνω απ' όλα ασκηθείτε στην αγάπη. Το αίσθημα της αγάπης ας κυριαρχεί στην καρδιά σας. Τα έργα της αγάπης ας κυριαρχούν στη ζωή σας. Αγάπη να νιώθετε για όλους και να δείχνετε σε όλους, ακόμα κι εκείνους που σας πικραίνουν.

Να λέτε: Δόξα τω Θεω για όλα! Δόξα τω Θεώ, που μου στέλνει κάτι για να υπομένω! Δόξα τω Θεώ, που μου δίνει μια ακόμα ευκαιρία για να μπω στη βασιλεία Του, τη βασιλεία που ανήκει σ' όσους υπομείνουν ως το τέλος: «Ο υπομείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται» (Ματθ, 24:13). Εμείς βάζουμε την

υπομονή. Και ο Θεός τη σωτηρία.





## ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ

Ευχαριστούμε θερμά τον Σεβασμιωτάτο Ποιμενάρχη μας

κ.κ. Δανιήλ,

που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε και στήριξε την  
έκδοση του Ψηφιακού Περιοδικού της Ενορίας μας.