

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΝΕΟΣ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑΣ:

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού

Ο κόσμος σήμερα διατελεί σε μια σπάνια πολυποίκιλη κρίση, παρ' όλο που επισημαίνεται μόνο η πρόσφατη οικονομική, ενώ παραβλέπονται οι άλλες μορφές. Σύμφωνα με την δική μας ελληνορθόδοξη παράδοση μήτρα κάθε ανθρώπινης κακοδαιμονίας είναι κυρίως η πνευματική παρακμή. Υπό αυτό το πρίσμα φρονούμε ότι κύριο αίτιο όλου αυτού του αναβρασμού και της κρίσης είναι η σύγχρονη πνευματική κατάπτωση. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει χάσει κυριολεκτικά τον προσανατολισμό του και παραπαίει σε ατραπούς επικίνδυνους για την ίδια την ύπαρξή του.

Αφορμή για τη σύνταξη αυτού του μικρού δοκιμίου πήραμε από πρόσφατο δημοσίευμα στον ημερήσιο τύπο για μια απίστευτη αναστάτωση που συμβαίνει αυτόν τον καιρό στην Ινδία. Στην αχανή περιοχή της νοτιοανατολικής Ασίας κυριαρχούν δυστυχώς θρησκευματα τα οποία όχι μόνο κυριαρχούνται από πρωτογονισμό, αλλά καλλιεργούν στις μάζες απίστευτες μορφές δεισιδαιμονίας. Πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό πως σε κάποια ινδουιστική αίρεση έχουμε κανιβαλισμό. Οι μαθητές τρώνε τα κουφάρια των νεκρών γκουρού επειδή πιστεύουν ότι με αυτό τον τρόπο θα ενωθούν μέσω του σώματος του δασκάλου τους με τον Βράχμα!

Σύμφωνα με το προαναφερόμενο δημοσίευμα χιλιάδες βουδιστές συρρέουν τον τελευταίο καιρό στη ζούγκλα του Νεπάλ, προκειμένου να συναντήσουν και να προσκυνήσουν έναν 17χρονο νεαρό τον οποίο θεωρούν ως την ενσάρκωση του Βούδα! Είναι γνωστό πως τόσο ο Βουδισμός όσο και ο Ινδουισμός διδάσκουν στους άτυχους πιστούς των την αλλόκοτη και ηλίθια πίστη στη μετενσάρκωση. Σύμφωνα με αυτή, οι ψυχές των νεκρών, αφού περιπλανηθούν για κάποιο χρονική διάστημα, αναγκάζονται να μετενσαρκώνονται σε κάποιο σώμα ανθρώπου ή σε ζώου. Η διαδικασία των διαδοχικών μετενσαρκώσεων μπορεί να κρατήσει χιλιάδες χρόνια.

Το δυστύχημα είναι ότι η κακόδοξη και φυσικά αναπόδεικτη αυτή πίστη διαδόθηκε τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο μέσω του αποκρυφιστικού πλέγματος της περιβόητης «Νέας Εποχής», της οποίας οι δοξασίες στην ουσία δεν είναι τίποτε άλλο από «συγχρονισμένος» Ινδουισμός και Βουδισμός. Η πίστη στην μετενσάρκωση έχει γίνει κυριολεκτικά «της μόδας» στις δυτικές

κοινωνίες, διότι η πίστη αυτή βολεύει τον σύγχρονο υλιστή και αποστάτη από το Θεό άνθρωπο. Ο δεμένος στο άρμα της «σαμσάρα» άνθρωπος, δηλαδή της αναγκαστικής μετενσάρκωσης, τον απαλλάσσει από κάθε υποχρέωση για πνευματικό αγώνα και προσωπική καταξίωση. Τον απαλλάσσει από το καθήκον να είναι καλός και ηθικός και να αγωνίζεται για την αλλαγή των σαθρών κοινωνικών δομών.

Η διάδοση της δήθεν μετενσαρκώσεως του ιδρυτή του Βουδισμού στον 17χρονο νεαρό του Νεπάλ έχει μεγάλη σημασία για όσους γνωρίζουμε τα σκοταδιστικά ανατολικά θρησκευόμενα. Επισημαίνουμε, κατ' αρχήν το γεγονός ότι οι ιθύνοντες του βουδισμού κατασκευάζουν συχνά τέτοιου είδους διαδόσεις, προκειμένου να κρατούν τους οπαδούς τους σε μια μόνιμη πνευματική νωχέλεια και να τους εκμεταλλεύονται δεόντως. Η δημοσιογραφική είδηση ομιλεί για χιλιάδες άτομα, άνδρες και γυναίκες, να σπεύδουν στη Ζούγκλα του Νεπάλ για να προσκυνήσουν το Βούδα στο πρόσωπο του αγοριού, το οποίο εγκατέστησαν σε ναό, του έκαναν αρκετή πλύση εγκεφάλου να πιστέψει ότι είναι ο Βούδας και να δίνει την ευλογία του σε όσους η ζητούν. Είναι φανερή η δεισιδαιμονία που καλλιεργεί η δήθεν «ευγενής και ορθολογική» αυτή θρησκεία, η οποία δυστυχώς έχει πέραση στην αποπροσανατολισμένη πνευματικά Δύση, ως δήθεν «εναλλακτικός τρόπος επίλυσης προσωπικών προβλημάτων».

Υπάρχει όμως και χειρότερη παράμετρος. Διαδίδεται η άποψη ότι αυτό το γεγονός είναι κατασκευάσμα των σκοτεινών κύκλων της «Νέας Εποχής», η οποία αρέσκεται να λανσάρει συχνά διάφορους «Αβατάρ», δηλαδή «Μεσσίες», ως δήθεν ενσαρκώσεις «θεών» του Ινδουιστικού και Βουδιστικού πανθέου. Στην περίπτωση του 17χρονου «Βούδα» ίσως δούμε τα επόμενα χρόνια μια άνευ προηγουμένου περίπτωση προβολής ενός παγκόσμιου «Μεσσία», ο οποίος θα επιχειρήσει να αντιστρατευτεί το θείο πρόσωπο του αληθινού Μεσσία, του Χριστού, τον οποίο μισούν θανάσιμα οι σκοτεινοί νεοεποχίτες. Προφανώς αυτός ο «Αβατάρ» δε θα είναι σαν τους άλλους, διότι φρόντισαν να τον περιβάλλουν με την «εγκυρότητα» και τη «λαμπρότητα» του ιδρυτή του Βουδισμού, για να γίνει ευκολότερα αποδεκτός από τα εκατομμύρια (δυστυχώς) των αφελών, οι οποίοι προσμένουν τη σωτηρία από την Ανατολή.

Φρόντισαν ακόμη να διαδώσουν ότι έχει αυτός υπερφυσικές ικανότητες, ότι δήθεν πριν από τρία χρόνια «τράβηξε την παγκόσμια προσοχή» αφού είχε μείνει σε στάση οκλαδόν κάτω από ένα «ιερό» δένδρο, χωρίς τροφή και νερό, για δέκα περίπου μήνες, προκειμένου «να φτάσει σε κατάσταση φωτισμού», όπως ο Βούδας!

Ζούμε δυστυχώς σε δύσκολους αποκαλυπτικούς και ίσως εσχατολογικούς καιρούς, κατά τους οποίους θα υπερ-περισσέψει η πλάνη και η εμφάνιση ψευδοδιδασκάλων και ψευδοσωτήρων θα είναι συχνή. Ο σύγχρονος αποκρυφιστικός κυκεώνας, που ακούει στο όνομα «Νέα Υδροχοϊκή Εποχή» είναι ο πλούσιος τροφοδότης κάθε είδους πλάνης στο σημερινό άνθρωπο, ο οποίος παραπαίει αποπροσανατολισμένος στη νέα Βαβέλ. Είναι επιτακτική ανάγκη να κρατηθούμε γερά στον ασάλευτο βράχο της δικής μας αληθινής πίστεως και να κλείσουμε ερμητικά τα αυτιά μας στις κακόηχες σειρήνες του ψεύδους και της απάτης. Οφείλουμε να διαλαλούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας πως ένας είναι ο αληθινός Μεσσίας και πραγματικός λυτρωτής του κόσμου, ο μελίσχιος Ιησούς Χριστός (Α΄ Τιμ.2,5) και πως οι νεοεποχίτικοι «μεσσίες» είναι ψεύτικοι, επικίνδυνοι και ανοίγουν αναμφίβολα το δρόμο στον μεγάλο άνομο, τον «άνθρωπον της αμαρτίας» και «υιόν της απωλείας» (Β΄ Θεσ.2,3).

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ