

## ΟΥΤΕ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΟΥΤΕ ΤΖΙΧΑΝΤ

### ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού

Τα δραματικά γεγονότα της 11<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου που συνέβησαν στις Η.Π.Α. με την κατάρρευση των δύο πανύψηλων πύργων και το θάνατο χιλιάδων αθώων ανθρώπων, ασφαλώς είναι καταδικαστέα. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουμε την ανεπανάληπτη αξία της ανθρώπινης ζωής, αλλά και το απαράδεκτο χρήσης βίας. Γι' αυτό το λόγο αισθανθήκαμε λύπη για ό,τι συνέβη. Η λύπη μας βεβαίως επιτείνεται διότι ανάμεσα στα χιλιάδες θύματα του πρωτοφανούς τρομοκρατικού χτυπήματος υπήρξαν και πολλοί έλληνες αδελφοί μας.

Τη συμπάθειά μας για τα θύματα και τον ποικιλότροπα καταπιεσμένο αμερικάνικο λαό από ένα ελευθεροφανές σύστημα σκίασαν αμέσως οι φοβερές απειλές των ηγετών της μόνης υπερδύναμης σήμερα του κόσμου κατά των «άγνωστων» τρομοκρατών «όπου και αν βρίσκονται». Ο κομπασμός και η υπερηφάνεια αυτών των ανθρώπων για κήρυξη μακροχρόνιου πολέμου σε όλα τα μέρη του κόσμου, όπου κρίνουν εκείνοι «απαραίτητο» μας προβλημάτισε ιδιαίτερα.

Κανένας βεβαίως δεν έχει αντίρρηση να συλληφθούν οι ένοχοι του μεγάλου κτυπήματος του Μανχάταν και να εξαλειφτεί η τρομοκρατία. Όμως οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και ο τρόπος εξάλειψής της δεν είναι εγγύηση για να πραγματοποιηθεί αυτός ο σκοπός. Η ηγεσία της υπερδύναμης, με τον νέο-ρωμαϊκό ιμπεριαλιστικό φρόνιμα δεν έχει δείξει ως τώρα δείγματα ότι επιθυμεί να αποκαταστήσει σε όλο τον κόσμο την έννομη τάξη, την ησυχία, την ασφάλεια και την ειρήνη. Αγνοούν προκλητικά οι κύριοι αυτοί την αληθινή απόδοση της δικαιοσύνης χωρίς διακρίσεις, αλλά κτυπούν κατά το δοκούν και όπου έχουν συμφέροντα. «Αποκατέστησαν» στο Κουβέϊτ την έννομη τάξη, όπως και στο Κοσσυφοπέδιο, όπου τιμωρήθηκαν παραδειγματικά οι «κακοί» Σέρβοι, ακόμα και τα μικρά παιδιά, ενώ μένουν ατιμώρητοι και εν πολλοίς επιβραβεύονται οι «καλοί» Τούρκοι, οι οποίοι διεξάγουν πραγματική γενοκτονία στον κουρδικό λαό και κατέχουν παράνομα τη μισή Κύπρο εδώ και 27 χρόνια. Οι μακροχρόνιοι εμφύλιοι πόλεμοι δυστυχισμένων λαών, (Σομαλία, Ρουάντα, Αρμενία, κλπ), δεν άγγιξαν τα «δικαιόφρονα» αισθήματά τους και να επέμβουν και να λύσουν

τις διαφορές τους. Η συστηματική γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού μόνο φραστικά τους απασχολεί και δεν κάνουν τίποτα ώστε να τιθασέψουν το μεγάλο νταή της Μέσης Ανατολής.

Εξαπολύθηκε επίθεση κατά του δυστυχημένου Αφγανικού λαού, διότι υποτίθεται ότι κρύβουν οι ηγέτες του τον υπαίτιο τρομοκράτη της καταστροφής του Μανχάταν, φανατικό μουσουλμάνο Μπιν Λάντεν. Όλοι γνωρίζουν όμως πως οι ίδιοι οι Αμερικανοί συνεργάστηκαν με τους Ταλιμπάν, αυτοί τους έφεραν στην εξουσία και τους έβαλαν στο σβέρκο των εξαθλιωμένων Αφγανών και εφάρμοσαν την πιο παράλογη μορφή του ισλαμικού νόμου (Σαρία) σε αυτούς. Έγινε επίσης γνωστό πως ο Μπιν Λάντεν υπήρξε επιχειρηματικός συνεταιίρος του Προέδρου Μπους στο Τέξας. Επίσης μέχρι πρότινος ήταν ο αγαπημένος τους ήρωας που πολεμούσε τους «κακούς» Σοβιετικούς.

Είναι γεγονός πως ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται σε άγχος και αγωνία για τα τεκταινόμενα. Ο πόλεμος του Αφγανιστάν μπορεί να πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις αν γίνουν αποδεκτές οι προτροπές των ανά τον κόσμο μουσουλμάνων περί ιερού πολέμου (Τζιχάντ). Ο ισλαμικός κόσμος βλέπει αυτή την εκστρατεία ως μια νέα σταυροφορία, εφάμιλλη εκείνων του Μεσαίωνα, για τις οποίες ο κόσμος της Ανατολής έχει τις πιο κακές ιστορικές αναμνήσεις.

Εμείς οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι έχουμε ζήσει φοβερές καταστάσεις αφενός μεν από τις σταυροφορίες της «χριστιανικής» Δύσης και αφετέρου από τους ιερούς πολέμους του Ισλάμ, καταδικάζουμε εξίσου κάθε πράξη βίας από όπου και αν προέρχεται. Μας βρίσκει αντίθετους κάθε τρομοκρατική ενέργεια, κατά αθώων ανθρώπων. Μας βρίσκει αντίθετους ο θρησκευτικός φανατισμός όπου υπάρχει, διότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μας δίδαξε να αγαπάμε όλους, ακόμα και τους εχθρούς μας. Η απόδοση δικαιοσύνης δε μπορεί να έχει χαρακτήρα εκδίκησης. Κατά συνέπεια καταδικάζουμε απερίφραστα την αναιδή νέας μορφής σταυροφορία της «χριστιανικής» Δύσεως. Δεν θέλουμε ούτε σταυροφορία, ούτε τζιχάντ. Παρακαλούμε τους δυνατούς του κόσμου να αφήσουν τους λαούς να ζήσουν πραγματικά ελεύθεροι και να τους δώσουν την ευκαιρία για ισομερή ανάπτυξη και δίκαια κατανομή του παγκοσμίου πλούτου. Μαζί με την κατάργηση στην πράξη της αδικίας θα καταργηθεί και η τρομοκρατία, η οποία εκκολάπτει τα αυγά αυτού του τρομερού φιδιού. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, εκτός

από τις «ανθρωπιστικές» βόμβες για να επικρατήσει η δικαιοσύνη στον κόσμο. Η ορθόδοξη πατερική σκέψη και η ασκητική πρακτική της Εκκλησίας μας είναι οι ασφαλείς συνταγές για τη λύση παρομοίων προβλημάτων

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ