

“ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ”: ΤΟ ΑΝΑΔΕΛΦΟ ΤΗΛΕΘΕΑΜΑ ΤΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού

Όλα τα είχαμε, ο “Μεγάλος Αδελφός” μας έλειπε. Τώρα που και αυτός μας έρχεται τι άλλο θέλουμε! Πρόκειται για το διεθνές τηλεπαιχνίδι εμπνευσμένο από το γνωστό μυθιστόρημα του Τζωρτζ Όργουελ “ 1984”, το οποίο έχει ως βασική ιδέα την κοινοποίηση της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων. “Μεγάλο” ελληνικό κανάλι παγκόσμιας εμβέλειας έκλεισε ήδη συμφωνία για την προβολή του στη χώρα μας. Ζητεί εθελοντές παίκτες στους οποίους υπόσχεται πολλά χρήματα. Θα τους φυλακίσουν κυριολεκτικά σε οικήματα της εταιρείας παραγωγής του τηλεπαιχνιδιού πολύ καιρό, έως και έξι μήνες, όπου θα καταγράφεται από τις κάμερες κάθε στιγμή της ιδιωτικής τους ζωής. Οι εικόνες αυτές θα γίνονται αντικείμενο παιχνιδιού από τους τηλεθεατές. Όποιος αντέξει ως το τέλος θα του δοθεί το ποσό των 50.000.000 δραχμών!

Το παρανοϊκό αυτό τηλεπαιχνίδι ξεκίνησε από την Ολλανδία, τη χώρα με την μεγαλύτερη ηθική κατάπτωση, κατόπιν εισήχθη στην Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Βέλγιο, Δανία, Σουηδία και στις Η.Π.Α. Παντού ξεσήκωσε θύελλες διαμαρτυριών από θρησκευτικές, πολιτικές και κοινωνικές ομάδες. Όμως κατά περίεργο τρόπο πουθενά τελικά δεν απαγορεύτηκε. Στη χώρα μας, αφότου έγινε γνωστή η σύναψη της σχετικής σύμβασης, ξεσηκώθηκαν πολλές ομάδες πολιτών, ώστε τελικά το δυσκίνητο και εν πολλοίς αδιάφορο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ζήτησε από τη διεύθυνση του καναλιού που θα προβάλλει το απαίσιο αυτό τηλεπαιχνίδι εξηγήσεις και εγγυήσεις για το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής των πολιτών.

Δε γνωρίζουμε τελικά τις αποφάσεις του εν λόγω οργάνου, ούτε και είμαστε συνηθισμένοι να έχει πάρει και στο παρελθόν γενναίες αποφάσεις όταν παραβιάζεται η σχετική νομοθεσία περί ραδιοτηλεόρασης όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα των πολιτών μέσα στα στούντιο από τα εμετικά “ρεάλιτι σόου”, από τις σκηνές βίας και πορνογραφίας των διαφόρων σήριαλ και ταινιών. Μας έγινε γνωστό πάντως πως ο “Μεγάλος Αδελφός” το ερχόμενο Φθινόπωρο θα αρχίσει να προβάλλεται στις μικρές μας οθόνες.

Το εύρος των διαφόρων ηλιθίων τηλεοπτικών “σόου” στα ελληνικά κανάλια είναι τόσο μεγάλο, ώστε δεν θα μας έκανε εντύπωση να προστεθεί ακόμα ένα. Όμως στην περίπτωση του “Μεγάλου Αδελφού” τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εδώ μέσω του “αθώου” τηλεπαιχνιδιού, το οποίο δεν φέρει τυχαία τον φοβερό αυτό τίτλο, γίνεται ασφαλώς προσπάθεια να αμβλυνθεί η αντίσταση του κόσμου απέναντι στις δυνάμεις εκείνες οι οποίες επιδιώκουν να επιβληθούν απόλυτα σε όλους τους ανθρώπους του πλανήτη. Εννοούμε τους σκοτεινούς ανθρώπους της λεγομένης Νέας Εποχής, οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν τη νέα τάξη πραγμάτων στην ανθρωπότητα και να την εξουσιάζουν απόλυτα.

Κανένας σώφρον άνθρωπος δεν μπορεί να μην ανησυχεί από τα τεκταινόμενα σήμερα στην παγκόσμια σκηνή. Η δομή του κόσμου που γνωρίζαμε ως τώρα έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Η περιχαράκωση των λαών σε στενά κρατικά, εθνικά, οικονομικά, πολιτισμικά και θρησκευτικά πλαίσια έχει τελειώσει. Οι ιδιαιτερότητες πια είναι παρελθόν. Οι εθνικές πολιτικές δεν είναι πλέον άσχετες με την “παγκόσμια” πολιτική η οποία επιβάλλεται από τα “άγνωστα” αφεντικά του κόσμου. Οι εθνικές οικονομίες είναι απόλυτα εξαρτημένες από τα τεράστια οικονομικά κέντρα και προφανώς από κάποια ανώτατη παγκόσμια οικονομική αρχή. Τα χρηματιστηριακά “παιχνίδια”, οι τεχνητές ενεργειακές “κρίσεις” και η αναστάτωση μέσω αυτών των εθνικών οικονομιών αποδεικνύουν περίτρανα αυτόν τον ισχυρισμό. Οι εθνικές πολιτισμικές ιδιαιτερότητες θεωρούνται πια παραφωνίες και δέχονται καταιγίδες αλλοίωσης. Τέλος η θρησκευτικές ιδιαιτερότητες βρίσκονται ήδη στους τροχούς του παγκόσμιου οδοστρωτήρα που ονομάζεται θρησκευτικός συγκρητισμός και παγκόσμια ενωθρησκεία η οποία αποβλέπει να συνθλίψει όλες τις θρησκείες του κόσμου και από τον πολυθρησκευτικό αυτό πολτό να φτιάξει την νέα παγκόσμια θρησκεία η οποία θα είναι αρεστή στα “αφεντικά” του κόσμου και θα εξυπηρετεί τα σχέδιά τους.

Ως χριστιανούς και ως έλληνες η κατάσταση αυτή μας ανησυχεί βαθύτατα. Βεβαίως ο χριστιανισμός και ιδιαίτερα η Ορθοδοξία μας έχουν οικουμενική διάσταση, με τη βασική διαφορά ότι αυτός ο οικουμενισμός δεν έχει ισοπεδωτικό χαρακτήρα. Η Ορθοδοξία όπου κηρύχτηκε και κηρύσσεται σέβεται απόλυτα την ιδιομορφία, τη

γλώσσα και όλα τα πολιτισμικά του στοιχεία. Δημιουργεί μια παγκόσμια αδελφότητα χωρίς κανόνες, στεγανά και προπαντός εκμετάλλευση. Για του λόγου του αληθές ας ρίξει κάποιος μια ματιά στην εξωτερική ιεραποστολή της Εκκλησίας μας για να δει το μεγαλείο της άδολης ιεραποστολικής της διακονίας.

Η πολύπλευρη μορφή σύγχρονης δουλοπαροικίας και ανελευθερίας χρησιμοποιεί όλα τα δεδομένα της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας ώστε να επιτύχει του στόχου της, που είναι η καθολική υποδούλωση των λαών. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται ο τομέας της πληροφορίας. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ίντερνετ, τηλεόραση, τύπος, κλπ έχουν μπει στην υπηρεσία των ανθρώπων της Νέας Εποχής. Ιδιαίτερα η τηλεόραση κατέχει τη σκυτάλη, διότι μέσω αυτής διαμορφώνονται πλέον συνειδήσεις.

Το εμετικό και επικίνδυνο τηλεπαιχνίδι “Μεγάλος Αδελφός” είναι αναμφίβολα ενταγμένο στην υπηρεσία αυτού του σκοπού. Αποβλέπει στο να συνειδητοποιήσει ο σύγχρονος άνθρωπος ότι το απαραβίαστο της προσωπικής ζωής και ελευθερίας ανήκει πια στο παρελθόν και ότι είναι υποχρεωμένος πια να συμβιβαστεί με τη νέα πραγματικότητα. Αυτός ο συμβιβασμός θα του αποφέρει οφέλη, όπως στο τηλεπαιχνίδι!

Όλη αυτή την κατάσταση, εμείς οι χριστιανοί την παραλληλίζουμε με την προαναγγελμένη στην Αγία Γραφή φοβερή εποχή του Αντιχρίστου. Πολλοί είναι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι μπήκαμε ήδη σε αυτή την χαλεπή εποχή, κανένας όμως δεν γνωρίζει με σιγουριά. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι η πρωτόγνωρη τωρινή κατάσταση είναι αποκαλυπτική και προμηνάει αναμφίβολα τεράστια προβλήματα για την ανθρωπότητα. Γι’ αυτό το λόγο είναι ανάγκη για προσωπική, κοινωνική και εθνική αφύπνιση. Σύμφωνα με το σωτήριο λόγο του αποστόλου Παύλου **“ειδότες τον καιρόν, ότι ώρα ημάς ήδη εξ’ ύπνου εγερθήναι”** (Ρωμ.13,11), πρέπει να αμυνθούμε και να αντιδράσουμε σθεναρά, ώστε να μην πέσουμε στην παγίδα του “Μεγάλου Αδελφού” και οποιουδήποτε άλλου επίβουλου ανάδελφου...