

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.

(Απάντηση στην επικίνδυνη κίνηση των «αρχαιολατρών»).

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού

Είναι γνωστό πως τον τελευταίο καιρό γίνεται προσπάθεια από ορισμένους κύκλους να διασπασθεί η διαχρονική πολιτιστική ενότητα του Ελληνισμού. Υποστηρίζεται ότι δήθεν ο Χριστιανισμός δεν ανήκει στην ελληνική παράδοση και δημιουργία, αλλά **«ως εβραϊκό κατασκευάσμα»** είναι ξένο σώμα στον ελληνικό πολιτισμό και αιτία της πολιτιστικής και θρησκευτικής κατάπτωσης της φυλής μας, αφότου επεκράτησε **«δια πυρός και σιδήρου»** στον ευρύτερο ελληνικό χώρο!

Διάφοροι απίθανοι τύποι οι οποίοι αρέσκονται να αυτοαποκαλούνται **«έλληνες»**, διαχωρίζοντας τον εαυτό τους από όλους τους άλλους ... μη έλληνες, περιφέρονται στα διάφορα τηλεοπτικά παράθυρα, προκειμένου να «ενημερώσουν» και να «δια φωτίσουν» τον κόσμο ότι είναι πια καιρός να αναστηθεί η ελληνική αρχαιότητα και να εκλείψουν **«τα παρείσακτα πολιτιστικά υποπροϊόντα»** που καταπιέζουν τα γνήσια ελληνικά στοιχεία και αναστέλλουν την ορμή του ελληνισμού για μια νέα **«πολιτισμική (και όχι μόνο) κοσμοκρατορία»!**

Ως κύριο **«παρείσακτο πολιτισμικό υποπροϊόν»** θεωρούν τον Χριστιανισμό! Το μίσος και το μένος τους εναντίον αυτού είναι απερίγραπτο. Παριστάνοντας τους «ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές», φέρνουν στο φως (υποτίθεται) «φοβερά ντοκουμέντα», με τα οποία προσπαθούν (ανεπιτυχώς ευτυχώς) να πείσουν ότι ο Χριστιανισμός είναι «εχθρός του Ελληνισμού». Ότι δήθεν ευθύνεται για «εκατομμύρια εγκλήματα» κατά των Ελλήνων από τα πρωτοβυζαντινά χρόνια ως σήμερα και για την «πρωτοφανή καταπίεση» που υπέστη και υφίσταται ο Ελληνισμός από την εβραϊκής προέλευσης αυτή θρησκεία! Βεβαίως είναι ολοφάνερο ότι απευθύνονται στους αδαείς, διότι οι έχοντες στοιχειώδη γνώση της ιστορίας μπορούν να εντοπίσουν εύκολα τις σκόπιμες παραποιήσεις των ιστορικών γεγονότων.

Κύρια επιδίωξη όλων αυτών είναι η νεκρανάσταση της αρχαιοελληνικής ειδωλολατρικής παγανιστικής θρησκείας. Γραφικός εκδότης των Αθηνών και συγγραφέας από παλιά αντιχριστιανικών

βιβλίων (εμετικά αναμασήματα του παρελθόντος), ο οποίος επαίρεται για την ... νέο-παγανιστική του πίστη, δεν παραλείπει σε κάθε του δημόσια εμφάνιση να τονίζει «τα κακά που σώρευσε στον Ελληνισμό ο Χριστιανισμός» και παραπονείται έντονα ότι οι χριστιανοί κατέλαβαν τα ιερά των αρχαίων, απαιτεί μάλιστα να τα αποδώσουμε το συντομότερο, για να δοθούν ξανά στην λατρεία του παγανισμού! Έτερος φανατικός εκδότης σε πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση αποκήρυξε με βδελυγμία τη χριστιανική πίστη και ομολόγησε ότι είναι πια ... έλληνας (προφανώς νέο-παγανιστής)!

Πρέπει να επισημάνουμε πως η προπαγάνδα που ασκείται από όλους αυτούς είναι πρωτοφανής. Κυκλοφορούν δεκάδες πολυτελή περιοδικά με προπαγανδιστικό και σαφώς διχαστικό στον ελληνικό λαό περιεχόμενο. Πλειάδα τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών κάθε εβδομάδα ασκούν άθλια προπαγάνδα για τις ύποπτες επιδιώξεις τους. Διάφορες «σχολές», σεμινάρια, λέσχες κλπ προστίθενται ακόμη στον τομέα της ασφυκτικής τους προπαγάνδας. Εκεί βέβαια, που η προπαγάνδα δεν έχει όριο και μέτρο δεοντολογίας, είναι στον τομέα των εκδόσεων. Εκατοντάδες τίτλοι βιβλίων με σαφώς αντιχριστιανικό περιεχόμενο και με αυθαίρετα και γελοία επιχειρήματα επιδιώκουν να παγιώσουν μια νέα κατάσταση στη χώρα μας. Μια επίσκεψη σε εκδοτικό οίκο γνωστού νεαρού «αρχαιολάτρη» στην οδό Ακαδημίας μπορεί να βεβαιώσει κάλλιστα τα παραπάνω.

Είναι ανάγκη, νομίζω, να γίνει συνείδηση ότι πίσω από τέτοιου είδους κινήσεις κρύπτονται συχνά ύποπτα σχέδια. Οι αυτόκλητοι σωτήρες αποδεικνύονται δυστυχώς σχεδόν πάντα φτηνοί ωφελημιστές. Στην περίπτωσή μας οι όψιμοι αυτόκλητοι σωτήρες της Ελλάδος «αρχαιολάτρες», παραμένουν άμοιροι ιδιοτελών σκοπιμοτήτων; Πάντως δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτών των κινήσεων ηγούνται συνήθως εκδότες βιβλίων και περιοδικών. Ο εκδοτικός οργανισμός και η ζήτηση αυτών (των φτηνών σε περιεχόμενο και ακριβών σε τιμή) βιβλίων και περιοδικών από τους φανατικούς νέο-παγανιστές αποφέρει τεράστια κέρδη. Η οργάνωση εκδρομών σε αρχαιολογικούς τόπους του εσωτερικού και του εξωτερικού από αρχαιολατρικές λέσχες, είναι επίσης μια αρκετά επικερδής επιχείρηση.

Το ερώτημα παραμένει αν πίσω και πέρα από την καθαρά προσωπική ιδιοτέλεια κρύβονται και άλλου είδους σκοπιμότητες.

Κοινή διαπίστωση είναι ότι οι δραστηριότητες αυτών των κινήσεων προκαλούν διαχωριστικές γραμμές και διχαστικές έριδες στην ελληνική κοινωνία σε μια κρίσιμη εποχή, κατά την οποία η χώρα μας χρειάζεται σύμπνοια, ομόνοια και κοινωνική γαλήνη, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα οξυμένα μεγάλα κοινωνικά και εθνικά προβλήματα.

Είναι απαράδεχτο και εν πολλοίς ύποπτο, κάποιοι πολίτες να μονοπωλούν τον τίτλο του έλληνα είτε με βάση τις θρησκευτικές τους ιδιαιτερότητες, είτε με βάση τις πολιτιστικές τους επιλογές. Είναι απαράδεκτο να ορίζεται ως έλληνας ο οπαδός της ειδωλολατρίας, την οποία αποκήρυξαν οριστικά οι έλληνες εδώ και χίλια εξακόσια χρόνια και να αφαιρείται η ιδιότητα από τον πιστό της Ορθοδοξίας, η οποία δεσπόζει στον ελληνικό λαό από τον τέταρτο μ.Χ. αιώνα μέχρι σήμερα.

Πληροφορούμε όλους αυτούς τους κακόβουλους επικριτές πως, αν ήταν επιτρεπτό να κάνουμε αξιολογική κρίση στον πατριωτισμό των Ελλήνων, οι ορθόδοξοι χριστιανοί θα κατείχαμε την πρωτοπορία. Η ιστορία είναι ο αψευδής μάρτυρας αυτής της αλήθειας. Ως ορθόδοξοι χριστιανοί έχουμε δώσει άπειρα δείγματα σεβασμού προς την πανάρχαια και διαχρονική πολιτιστική μας παράδοση. Η διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι αποκλειστικά έργο ημών των ορθοδόξων, οι οποίοι είμαστε οι γνήσιοι φυσικοί και πνευματικοί απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να αμφισβητήσει ούτε την καταγωγή μας, ούτε τον πολιτισμό μας και ούτε την ελληνικότητά μας. Η Ορθοδοξία μας αποτελεί την ραχοκοκαλιά του Ελληνισμού και τον κυριότερο συνεκτικό του δεσμό. Όσοι επιχειρούν για οποιοδήποτε λόγο να πλήξουν αυτό το θεμελιώδες στήριγμα του Έθνους μας, εργάζονται προφανώς κατόπιν σχεδίου, δουλεύοντας πιθανόν υποχθόνιους, σκοτεινούς ανθελληνικούς σκοπούς. Τα περί αγνών προθέσεων, υπέρμετρης αγάπης για την αρχαιότητα και αποκάθαρσης των γνησίων ελληνικών πολιτιστικών στοιχείων, των «αρχαιολατρών» μπορούν να πείθουν μόνο τους αφελείς και αδαείς.